

Nederlandse Vereniging Stavanger

Februari 2013

Nummer 9



Van de Voorzitter

Het is alweer twee maanden geleden dat ik hier aan het woord was, en de winter heeft ondertussen een aantal malen hevig toegeslagen. In december viel er een recordhoeveelheid sneeuw, wat resulteerde in veel ongemak op de wegen en op het spoor, met name in Jæren. Onze Kerstborrel die in die periode plaatsvond kon zich daardoor slechts verheugen in een klein aantal deelnemers die het weer trotseerden voor een gezellige bijeenkomst in het Rica Hotel. Sneeuwliefebbers konden zich daarentegen te buiten gaan aan winterse activiteiten als skiën en sleeën. Bijna even snel als de sneeuw viel was het ook weer gesmolten, en de maand januari kenmerkte zich vooral door de strenge vorst. Omdat er in Stavanger geen sneeuw meer lag en het weinig waaide kon zich bijna overal een prachtige laag ijs vormen waardoor zowel Noren als Nederlanders in groten getale maximaal konden genieten van de perfecte schaatsomstandigheden.

Ondertussen is het eind januari en maakt het bestuur zich op voor de Algemene Ledenvergadering op **7 februari** om **19.30** in **de Rødbar in Sjøhusene** in het centrum. Het is exact een jaar geleden dat we met een nagenoeg volledig nieuw bestuur zijn aangetreden en een aantal vernieuwingen hebben doorgevoerd. We hebben ons gefocust op het faciliteren van een netwerk voor de Nederlanders in Stavanger en het vergroten van de saamhorigheid. Dat hebben we geprobeerd te doen door actiever te worden op Facebook en LinkedIn, door een nieuwe website te lanceren, door deze maandelijkse Nieuwsbrief en door een groter aantal activiteiten die over het algemeen goed bezocht worden. Tijdens de Ledenvergadering willen we hier graag samen met jullie op terugkijken, en tegelijkertijd vooruitkijken naar het komende jaar. De vergadering moet vooral ook een sociaal karakter hebben, vandaar de keuze voor Sjøhusene, dus ik hoop dat velen van jullie erbij kunnen zijn. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan even een mailtje aan de secretaris.

Dat we er als bestuur ook wel eens naast zitten blijkt uit het feit dat de maandelijkse DerDeDonDerDag-borrel in Cardinal helaas slecht bezocht werd. Wat bijna een jaar geleden begon als een initiatief om Nederlanders de mogelijkheid te bieden elkaar eens in de maand informeel te ontmoeten, heeft, hoewel de eerste keer nog succesvol met 25 aanwezigen, niet het gewenste resultaat gehad. Blijkbaar is er weinig behoefte aan of is eens in de maand iets te vaak. We zullen de DerDeDonDerDag daarom niet verder doorzetten. In plaats daarvan willen we eens per kwartaal een sociaal samenzijn combineren met een speciale aanleiding. De eerste gelegenheid is gecombineerd met de Ledenvergadering, nu dus al binnen een week. Vervolgens net als vorig jaar een Koninginneborrel op Koninginnedag, een borrel rond Prinsjesdag in september en een Kerstborrel in december.

Hopelijk tot ziens op de Ledenvergadering!

Martijn van der Meijs

Van de Penningmeester

Sommige activiteiten kosten de vereniging niets, terwijl andere, zoals de Koninginnedagborrel en het Sinterklaasfeest, wel geld kosten. Om dit soort activiteiten te kunnen organiseren is budget nodig.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag aan de activiteiten deelnemen? Of ben je al lid, maar heb je nog geen contributie voor 2013 betaald? Maak dan zo snel mogelijk contributie (400 NOK per familie of 200 NOK per individu) over naar rekeningnummer 3201 59 57785 (Nederlandse Vereniging Svg) t.n.v. José Vellinga.

José Vellinga

Inhoud:

Pagina 1.	Van de Voorzitter Van de Penningmeester
Pagina 2.	Aankomende activiteiten
Pagina 3.	Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2013
Pagina 4.	Interview met José Vellinga

Aankomende activiteiten

Februari 2013

Nummer 9

Aankomende activiteiten:

Februari 2013

7 februari – Algemene Ledenvergadering

9 februari – Bezoek schepen Koninklijke Nederlandse Marine

Maart 2013

Skidag in Sirdal (datum en nadere info volgen)

April 2013

1 april – Paasfeest op Vaulen Beach

30 april – Koninginnedag

Mei 2013

20 mei – Pinkster picknick bij Speidermarka aan het Store Stokkavatn

Juni 2013

Boekenruildag in Madla Bydelhus (datum volgt)

September 2013

Kanotocht voor jongeren in het Store Stokkavatn (datum volgt)

17 september – Prinsjesdagborrel

Meer informatie over activiteiten vind je op www.nvstavanger.com en onze [Facebook-groep](#).

Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die iets bij willen dragen aan de Vereniging. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, ben je een regelaar, een netwerker of een fondsenwerver? Stuur ons een e-mail, we kunnen je hulp goed gebruiken.

Ook zijn we altijd op zoek naar input voor de nieuwsbrief. Wil je een of meerdere artikelen schrijven over een activiteit of een ander onderwerp, neem dan zeker contact met ons op!

Sponsors

Voor onze activiteiten kunnen we altijd sponsors gebruiken. Ken je een Nederlands (of zelfs Noors) bedrijf in de omgeving Stavanger dat eventueel sponsor zou willen worden, laat het ons weten!

secretariaat@nvstavanger.com



Koninklijke Marine
Ministerie van Defensie



Exclusieve uitnodiging: bezoek de schepen van Koninklijke Nederlandse Marine

Van 8-11 februari a.s. zullen Hr. Ms. Evertsen (Luchtverdedigings- en Commando Fregat), Hr. Ms. van Speijk (Multi-purposerefregat) en Hr. Ms. Holland (Ocean-going Patrol Vessel) een bezoek brengen aan Stavanger.

We zijn er wederom in geslaagd om, voor de Nederlandse gemeenschap in Stavanger, op **zaterdag 9 februari om 10.00 uur** een rondleiding te krijgen aan boord van Hr. Ms. Evertsen.

Ik wil jullie namens de scheepsbemanning van harte uitnodigen om van deze gelegenheid gebruik te maken. Als jullie willen deelnemen, stuur dan voor 4 februari a.s. de deelnemende namen toe aan Esther Postuma (secretariaat@nvstavanger.com). Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen voor deze gelegenheid wel worden toegelaten. Neem voor de zekerheid een identiteitsbewijs mee. De verwachte afmeer locatie van de schepen is de Skagenkaaien.

Daarnaast zal Hr. Ms. van Speijk vrij te bezoeken zijn. Hiervoor worden alleen de dekken opengesteld. U kunt het schip dus niet van binnen zien. Het schip is alleen open op zaterdag 9 februari van 10.00 – 15.00 uur. Hiervoor is opgegeven niet noodzakelijk.

KLTZ Rob Jurriansen,

Joint Warfare Centre Stavanger

Aankondiging Alg. Ledenvergadering 2013

Februari 2013

Nummer 9

Algemene Ledenvergadering 2013

Datum en tijd: **7 februari 2013** om **19.30**.

Lokatie: De Rødbar in Sjøhusene, Nedre Holmegate 12-20 (centrum Stavanger)

De vergadering heeft dit jaar vooral een sociaal karakter. De vergadering zal niet lang duren waarna we tijdens de borrel bij kunnen kletsen.

Agenda:

1) Opening door de voorzitter

2) Overzicht van activiteiten 2012

- DerDeDonDerDag
- Paashaas
- Koninginnedagborrel
- Zomerpicknick
- Boekenruildag
- EK Voetbal
- Tiener Kanotocht
- Herfstwandeling
- Bezoek Marineschepen
- Sint Maarten Lampionnentocht
- Sinterklaas
- Kerstborrel

3) Geplande activiteiten voor 2013

- Bezoek Marineschepen 9 februari
- Paashaas 1 april
- Koninginnedagborrel 30 april
- Pinkster picknick
- Boekenruildag
- Tiener Kanotocht
- Herfstwandeling
- Sint Maarten Lampionnentocht
- Sinterklaas
- Kerstborrel

4) Goedkeuring Financieel Overzicht 2012

5) Verkiezing Bestuursleden

Martijn van der Meijs (voorzitter), Esther Postuma (secretaris), Sandra Montoulives (bestuurslid) en Evelien Gebuis (bestuurslid) zijn allen herkiesbaar. Emiel Janssen en Zwanieke Visser die samen het Penningmeesterschap hebben vervuld gaan beiden om verschillende redenen het Bestuur verlaten. José Vellinga heeft zich opgeworpen als nieuwe Penningmeester en het penningmeesterschap vanwege de omstandigheden reeds overgenomen.

Kandidaten voor welke functie dan ook kunnen zich opgeven via voorzitter@nvstavanger.com. In voorkomend geval zal er tijdens de vergadering worden gestemd.

6) Vaststelling Contributie 2013

7) Wat Verder Ter Tafel Komt

8) Sluiting

Nederlander in het voetlicht: José Vellinga

Februari 2013

Nummer 9

Op deze locatie in de Nieuwsbrief tref je de ene maand een column van een van de leden aan en de andere maand een "Lid in het Voetlicht". Wil je een bijdrage aanleveren of heb je een interessant verhaal? Neem dan contact met ons op via secretariaat@nvstavanger.com

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben José Vellinga en ik kom uit Leeuwarden.

Hoe ben je in Noorwegen terecht gekomen?

In 2001 heb ik in Leeuwarden in de kroeg mijn (Noorse) man Vidar leren kennen, die was daar vanwege een oefening voor de luchtmacht. Na een maand ging hij terug naar Noorwegen, hij woonde in Bodø. In januari 2002 heb ik mijn eerste bezoekje aan Noorwegen gebracht, maar voordat ik deze kant op ben gekomen, hebben we eerst een aantal jaar heen en weer gereisd vanwege mijn studie ergotherapie in Rotterdam. Die wilde ik eerst afmaken. In 2005 ben ik naar Bodø verhuisd omdat ik daar werk kon krijgen. Ik werd gebeld door een crèche in Bodø waar al twee vrouwen uit Leeuwarden werkten. Ik kon daar aan de slag, eerst als oproepkracht en daarna vast. Ik heb daar een half jaar gewerkt totdat Vidar een functie bij de reddingshelikopter op Sola kreeg aangeboden. In 2006 zijn we voor die baan deze kant op gekomen. We hebben eerst in Sandnes gewoond en nu wonen we in Stavanger.



José Vellinga
Ødegaard, aantredend
penningmeester van
de Nederlandse
Vereniging Stavanger

Wat doe je in Stavanger?

Ik werk als ergotherapeut bij de Fysio- en ergoterapitjenesten van de Stavanger Kommune. Ik werk daar op de afdeling voor jongeren. Dit is inmiddels al mijn 8^e baan in Noorwegen!

Wat vind je zo prettig aan Noorwegen?

De natuur. In Noord-Noorwegen zaten we natuurlijk nog dicht bij de natuur dan hier in Stavanger, maar ik vind de Noorse natuur prachtig en het buitenleven hier spreekt me enorm aan. Noorwegen is ook een erg fijn land voor kinderen. Kinderen zijn hier altijd buiten, weer of geen weer, en ze mogen hier nog lekker smerig worden. Verder vind ik 17 mei een leuke feestdag met alle Noren in hun klederdracht.

Welke plekken in Noorwegen mogen we absoluut niet missen?

De omgeving van Bodø is erg mooi. De Saltstraumen, een van de sterkste en grootste maalstromen ter wereld, is prachtig. Tromsø en Bergen vind ik mooie steden. Meer in de buurt is Sirdal natuurlijk altijd leuk en vind ik Bynuten en Kjerag mooi. Die laatste is een pittige wandeling, maar wel de moeite waard. De Lofoten heb ik ook bezocht, maar toen was het erg mistig.

Last but not least, wat deed je besluiten penningmeester te worden van de Nederlandse Vereniging?

Wij zijn al een aantal jaar lid van de Nederlandse Vereniging, maar sinds we een kind hebben (zoon Eskil van 14 maanden) is de Vereniging belangrijker geworden en wil ik er graag wat voor doen. Ik vind het belangrijk dat de vereniging voortbestaat zodat ik Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas, door kan geven aan mijn kind. Daarnaast is de Vereniging ook meer gaan organiseren.

Nederlandse Vereniging Stavanger

www.nvstavanger.com

Volg de NV Stavanger op:

LinkedIn

facebook