

# Nederlandse Vereniging Stavanger

Maart 2013

Nummer 10

## Van de Voorzitter



Ik schrijf dit voorwoord eind februari in het vliegtuig naar Lissabon waar ik een paar dagen voor werk moet zijn. De afgelopen twee weken was ik ook al op reis, in zuid-Duitsland, en volgende week ga ik naar Nederland. Steeds voor werk. Hoewel ik het geweldig vind om in Noorwegen te wonen en werken zou ik er eigenlijk best wel eens wat vaker willen zijn... Gelukkig ziet het er de komende maanden qua reizen wat rustiger uit, zodat ik in ieder geval in Stavanger ben als het voorjaar aanbreekt. De dagen beginnen weer behoorlijk te lengen, en samen met het zonnige hoewel nog frisse weer zijn dit tekenen dat de lente met rasse schreden nadert!

Maar goed, ondertussen gaat het werk voor de vereniging ook gewoon verder. Op 7 februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Het feit dat er naast het bestuur geen leden aanwezig waren sterkt mijn indruk dat jullie een grenzeloos vertrouwen in ons hebben. We hebben die avond een aantal beslissingen genomen. Ten eerste is José Vellinga officieel geïnstalleerd als nieuwe Penningmeester. Zij heeft samen met haar voorganger de Jaarbalans 2012 opgemaakt en daarmee de verantwoordelijkheid voor de financiën overgenomen. Ook heeft zij een nieuw rekeningnummer aangemaakt. Als je de contributie voor 2013 nog niet betaald hebt (bij deze roep ik iedereen op om dat gelijk even te doen), let er dan op dat je dat naar het nieuwe, hiernaast vermelde, rekeningnummer overmaakt. De contributie, ook besloten tijdens de Ledenvergadering, blijft gelijk aan 2012: 400 NOK per familie of 200 NOK per individu. We staan er financieel goed voor dus is er geen reden om de contributie te verhogen.

Twee dagen na de Ledenvergadering werden we uitgenodigd voor een rondleiding aan boord van een van de drie marineschepen die dat weekend in Stavanger waren. In tegenstelling tot het vorige bezoek was de rondleiding dit keer op een zaterdag en mochten kleinere kinderen ook mee. Het resultaat: een overweldigende belangstelling van maar liefst 75 Nederlanders. Hoewel dat meer was dan verwacht kon de marine ons uitstekend opvangen en werden we in verschillende groepen rond geleid. Er was zelfs kinderopvang geregeld. Ik heb de bemanning namens de vereniging bedankt en volgens Noorse traditie een fles Aquavit aangeboden.

Over de komende activiteiten staat verderop in deze Nieuwsbrief meer, maar ik wil toch kort de skidag op 17 maart en Paashaas op 1 april noemen. We zijn ook al druk bezig met Koninginnedag. De kroning van onze nieuwe Koning moet uiteraard op uitbundige wijze gevierd worden en onze intentie is dat gezamenlijk te doen. Meer informatie volgt tzt, maar zet 30 april maar alvast in de agenda!

Martijn van der Meijs

## Van de Penningmeester

Sommige activiteiten kosten de vereniging niets, terwijl andere, zoals de Koninginnedagborrel en het Sinterklaasfeest, wel geld kosten. Om dit soort activiteiten te kunnen organiseren is budget nodig.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag aan de activiteiten deelnemen? Of ben je al lid, maar heb je nog geen contributie voor 2013 betaald? Maak dan zo snel mogelijk contributie (400 NOK per familie of 200 NOK per individu) over naar rekeningnummer 3201 59 57785 (Nederlandse Vereniging Svg) t.n.v. José Vellinga.

José Vellinga

### Inhoud:

Pagina 1.	Van de Voorzitter Van de Penningmeester
Pagina 2.	Aankomende activiteiten
Pagina 3.	Korte berichten
Pagina 4.	Column
Pagina 5.	Verslag van het bezoek aan de Nederlandse Marine schepen

# Aankomende activiteiten

Maart 2013

Nummer 10

## Aankomende activiteiten:

### Maart 2013

17 maart – Skidag in Sirdal (zie hiernaast)

### April 2013

1 april – Paasfeest op Vaulen Beach

30 april – Koninginnedag

### Mei 2013

20 mei – Pinkster picknick bij Speidermarka aan het Store Stokkavatn

### Juni 2013

Boekenruildag in Madla Bydelhus (datum volgt)

### September 2013

Kanotocht voor jongeren in het Store Stokkavatn (datum volgt)

17 september – Prinsjesdagborrel

Meer informatie over activiteiten vind je op [www.nvstavanger.com](http://www.nvstavanger.com) en onze [Facebook-groep](#).

## Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die iets bij willen dragen aan de Vereniging. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, ben je een regelaar, een netwerker of een fondsenwerver? Stuur ons een e-mail, we kunnen je hulp goed gebruiken.

Ook zijn we altijd op zoek naar input voor de nieuwsbrief. Wil je een of meerdere artikelen schrijven over een activiteit of een ander onderwerp, neem dan zeker contact met ons op!

## Sponsors

Voor onze activiteiten kunnen we altijd sponsors gebruiken. Ken je een Nederlands (of zelfs Noors) bedrijf in de omgeving Stavanger dat eventueel sponsor zou willen worden, laat het ons weten!

[secretariaat@nvstavanger.com](mailto:secretariaat@nvstavanger.com)



Kom ook gezellig naar Sirdal voor een dag vol Sneeuwpret!



- Langlaufen
- Skiën
- Sleetje rijden
- In de carroussel

Zondag 17 maart 2013

10.00 – 16.00 uur

Ålsheia Skisenter, Sirdal



Kijk voor meer info op:

[www.nvstavanger.com](http://www.nvstavanger.com)

Facebook

LinkedIn



Aanmelden kan via e-mail [Secretariaat@nvstavanger.com](mailto:Secretariaat@nvstavanger.com)



## Skidag in Sirdal

### Voorlopige programma:

- 10:00 aankomst Sirdal / Ålsheia (bus of eigen vervoer)
- 10:00-10:30 koffie, skis huren
- 10:45 skiën/langlaufen/sleeën etc.
- 12:45 verzamelen bij Ålsheia Skisenter voor lunch (iedereen zelf verzorgen)
- 13:30 skiën/langlaufen/sleeën etc.
- 15:15/15:30 afsluiting van de dag met koffie & lekkers
- 16:00 naar huis (skibus vertrekt 16:15)

Klik [hier](#) voor meer info over Ålsheia skisenter

Klik [hier](#) voor meer info over skibus

Zin om mee te gaan naar Sirdal? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar [secretariaat@nvstavanger.com](mailto:secretariaat@nvstavanger.com).

# Aankomende activiteiten en korte berichten

Maart 2013

Nummer 10



## Paasfeest 1 april 2013

De Paashaas komt ook dit jaar weer eieren met ons zoeken in Stavanger!

Dit gebeurt op 2e Paasdag, **maandag 1 april**, om 11:00 op Vaulen Badestrand, Stavanger.

Er zullen koffie, thee, limonade en taart zijn en natuurlijk paaseieren die verstopt zijn door de paashaas.

Vaulen Badestrand ligt aan het eind van de Stasjonsveien in Vaulen, tussen Mariero en Hinna, langs het Gandsfjord. Een kaart voor Vaulen is te vinden op o.a. Google Maps (zoek naar Vaulen Badeplass, 4018, Stavanger).

Aanmelden kan tot vrijdag 22 maart door een email te sturen naar [secretariaat@nvstavanger.com](mailto:secretariaat@nvstavanger.com). Ivm inkopen graag het aantal kinderen aangeven.

Hopelijk zie we jullie allemaal op 2de paasdag!

## De NVS zoekt een paashaas!

De NVS zoekt met spoed naar iemand die op 1 april tijdens de paasviering op Vaulen Beach Paashaas wil zijn.

Het idee is dat de Paashaas eieren verstopt en die samen met de kinderen gaat zoeken en paaseieren uitdeelt.

De Vereniging heeft een paashaaspak.

Heb je altijd al van gedroomd een keer in de huid van de Paashaas te kruipen? Stuur dan een mailtje naar [secretariaat@nvstavanger.com](mailto:secretariaat@nvstavanger.com).

Je doet het NVS bestuur en, belangrijker nog, de Nederlandse kinderen in Stavanger er een groot plezier mee!

## Het NVS bestuur voor 2013



Het oude bestuur is unaniem herkozen voor 2013 en een nieuwe penningmeester is aangetreden.

Het bestuur 2013 van links naar rechts:

*Martijn van der Meijs* (Voorzitter),  
*Esther Postuma* (Secretaris),  
*Evelien Gebuis* (Algemeen bestuurslid),  
*José Vellinga* (Penningmeester),  
*Zwanieke Visser* (aftredend penningmeester)  
*Sandra Montoulives* (Algemeen bestuurslid).

Op deze locatie in de Nieuwsbrief tref je de ene maand een column van een van de leden aan en de andere maand een "Lid in het Voetlicht". Wil je een bijdrage aanleveren of heb je een interessant verhaal? Neem dan contact met ons op via [secretariaat@nvstavanger.com](mailto:secretariaat@nvstavanger.com)

Lieve voorzitter,

Mag ik er vanuit gaan dat het mooie nieuws ook tot bij jullie in de fjorden is doorgedruppeld? Ik kan het je bevestigen. We krijgen een nieuwe postzegel! En natuurlijk een nieuwe koning en koningin, maar ik zou de troonopvolging graag eens vanuit het perspectief van de postzegel met je willen bespreken.

Laten we eerst eens kijken wie er op de postzegel moet komen te staan. Moet dit onze nieuwe Koning Willem 4 worden of toch zijn vrouw, Koningin Maxima? Het zou volgens mij de postzegel wel opfrissen om deze Argentijnse schone op de postzegel te zetten. Mooi, wapperende haren, vlotte glimlach, stoute ogen. Ik vermoed dat de gemiddelde Nederlandse man dan ook graag de "likbare" postzegel weer terug wil in het assortiment. Laten we nou eerlijk zijn, dit is toch de natte droom waar de postzegel verzamelende Nederlandse man jarenlang zijn hobby voor heeft uitgeoefend? Ik heb trouwens horen fluisteren, maar nog niet bevestigd gekregen, dat de eerste lesbische postzegelclubs inmiddels zijn opgericht!

Ik hoorde laatst ook nog wel een leuk idee van een licht alcoholistische, rokende en rokkenjagende verzamelaar. Hij had het briljante idee om toch Koning Willem Bier op de zegel te zetten. In dat geval zou de postzegel zeker likbaar moeten worden en wel zo likbaar dat je bij het likken meteen een flashback zou krijgen naar de jongere jaren van Wim Lex, je weet wel, toen hij nog gewoon W.A. van Buren genoemd werd.

Je zou aan een zegeltje met bier-aroma kunnen denken. Het risico dat hieraan verbonden is, is dat je, wanneer je uit het postkantoor komt wandelen, besprongen zou kunnen worden door een iets te verslaafde postzegel junkie die je onder hard gehijg dwingt je postzegel af te staan, zodat hij zijn verslaving weg kan likken.

Natuurlijk heeft ook de 'Marlboro-versie' van deze Koninklijke zegel de revue gepasseerd bij de verzamelaar. Zoals iedereen weet is Willem nog steeds een fervent roker van dit merk, maar om dit nou uit te dragen op de likbare zegel... Ik weet het niet, hoor. Volgens mij loop je dan toch het risico dat je binnenkort op een verjaardag of in de kroeg, opeens iemand ziet met zo'n zegel op de arm geplakt, als alternatieve nicotinepleister.

Het beste idee van mijn bevriende verzamelaar vond ik de zegels met verwijzing naar het Olympisch sportverleden van onze nieuwe troonzitter. Hiermee doelde mijn vriend dus op het wereldwijd bekende Hollandse juichgedrag van onze lieverd. Hierbij zou je dus kunnen denken aan de likbare zegel met het aroma van elf juichende hockeymeisjes voor de man, een aromaatje van wat juichende volleybalheren uit '96 voor de dames onder ons, voor de bisexuelen een mengelmoesje van de Holland achten, kortom mogelijkheden genoeg.

Troonopvolging, wat een fantastisch idee. De postzegel-economie zal bloeien als nooit tevoren, rijen voor de postkantoren, mensen zullen spontaan hun internet abonnement opzeggen en kiezen voor de ouderwetse brief per post, postzegelverzamelclubs zullen opleven en niet te vergeten de mondhygiënisten, wat zal die markt opbloeien wanneer heel Nederland aan het likken is geslagen. Let op mijn woorden 30 april a.s. zal de crisis voorbij zijn in Nederland. De economie zal geheel uit het slop worden getrokken door de likbare postzegel!

En Beatrix, wat vindt zij hier allemaal van. Joh, de lieverd is allang blij dat ze zichzelf na ruim 33 jaar eindelijk eens een fris kapseltje aan kan laten meten. Ik heb horen fluisteren dat ze denkt aan extensions en highlights of zoiets..... spannend!

Je trouwe volger!

# Verslag Bezoek Nederlandse Marine schepen

Grijze oorlogsschepen, indrukwekkend groot, liggen aangemeerd in "ons" haventje van Stavanger. We zijn vroeg, het is -5 en we lopen wat heen en weer op de kade. Een vloot van drie grote boten aan de kade, drie kinderen in de hand, zwaar onder de indruk. Na het passeren van de check door Esther (dank voor de organisatie!) en vervolgens door een officier van de Marine staan er in een ruimte koffie met cake voor ons klaar. Een korte introductie met PowerPoint, en daar gaan we dan, in kleine groepen de nauwe gangen door. Ook aan de kleintjes is gedacht; een hartelijk ontvangst met tekening, wat televisie, en chips; zij zijn in de veilige armen van een blijde vrouwelijke marinier. En wij? Wij gaan door krappe ruimtes, door keukens met tobbes vol bereid middageten, langs een ruimte waar voor elke stoel geankerd in de vloer een groot computerscherm staat, we zien de "brug", met het uitzicht op Hundvåg, we zien pallets vol was klaar staan in de wasruimte, en dit alles terwijl wij trouw "onze" officier volgen, over steile trappen en smalle gangetjes. Hij zegt dat het heel overzichtelijk is, maar we zijn zelf al gauw de weg kwijt. In de groep zijn de interesses divers; onze gids krijgt vragen over veiligheid, over de oefeningen die ze van plan zijn de komende dagen te doen (volgens onze gids "oorlogje spelen op zee, maar dan voor grote mensen"), over wat de pot schaft en over alle ingewikkelde systemen op de brug, zoals de DGPS. Onze gids beantwoordt alle vragen enthousiast en geeft enorm veel informatie. Buiten nog even een groepsfoto, en we zijn weer een hele mooie indruk rijker! Wederom een activiteit met de NVS die uniek was. Voor de HM Evertsen en haar bemanning, onze grote dank voor de uitnodiging, een goede vaart en graag tot de volgende keer!

Betthilde Keij



# Verlag Bezoek Nederlandse Marine schepen

Maart 2013

Nummer 10



**Nederlandse Vereniging Stavanger**

[www.nvstavanger.com](http://www.nvstavanger.com)

Volg de NV Stavanger op:

Linked 

