



Van de Voorzitter

Lang Leve de Koning! Voor het eerst sinds 1890 heeft Nederland in Willem-Alexander weer een Koning! De inhuldiging in Amsterdam was groots, en Nederland stond weer even in het middelpunt van de internationale belangstelling. Want hoewel de rol van het Koningshuis in de afgelopen eeuwen en decennia nogal is veranderd, is het toch iets waar we in Nederland over het trots op zijn. Natuurlijk hebben we er als vereniging ook bij stilgestaan door op 30 april een drukbezochte Kroningsborrel te organiseren. Toen we vorig jaar voor het eerst (in ieder geval sinds lange tijd) een Koninginneborrel organiseerden konden we niet weten dat dat dit jaar zo'n groots vervolg zou krijgen. En aangezien Koningsdag in Nederland volgend jaar op 27 april plaats zal vinden komt er op deze manier alweer snel een eind aan een goede traditie. Maar geen zorgen, volgend jaar doen we het heus nog eens dunnetjes over. Tegen die tijd moeten we wel even kijken op welke dag we het doen aangezien 27 april 2014 gelijk op een zondag valt...

Hoewel ik natuurlijk geen enkele vergelijking wil maken met het Koningshuis heb ik de Kroningsborrel ook gekozen om mede te delen dat ik het voorzitterschap van de NVS naast mij neerleg. Eigenlijk had dat vooral te maken met het feit dat het een gelegenheid was waar veel leden bij elkaar waren. De reden voor mijn besluit is tweedelig. Ten eerste ben ik met mijn huidige werk veel op reis en het ziet er niet naar uit dat dat in de toekomst gaat veranderen. Wanneer ik thuis ben wil ik dan ook vooral veel tijd met mijn gezin doorbrengen. Maar er is nog een tweede en belangrijker reden. Ik ben bijna anderhalf jaar geleden gevraagd om, samen met een aantal andere enthousiaste mensen, toe te treden tot het bestuur om de NVS weer nieuw leven in te blazen. Op dat moment was de NVS namelijk behoorlijk inactief. Omdat ik het belang van een vereniging als de onze voor Nederlanders in het buitenland onderschrijf, ben ik die uitdaging met veel plezier aangegaan. Met de rest van het bestuur hebben we begin vorig jaar goed gekeken naar wie onze doelgroep is en wat we wilden bereiken: het vergroten van de saamhorigheid onder Nederlanders in Stavanger en het faciliteren van een netwerk. We hebben ons vervolgens gericht op de onderlinge communicatie door Facebook- en LinkedIn-groepen te initiëren, door deze maandelijkse Nieuwsbrief te beginnen en door een nieuwe website op te zetten. Daarnaast hebben we een fors aantal activiteiten ontplooid die goed bezocht worden. Het aantal betalende leden is behoorlijk toegenomen en we staan er ondertussen financieel heel gezond voor. Dat alles gaf mij sterk het gevoel dat de opzet geslaagd is en dat ik persoonlijk niet meer zo veel toe te voegen heb. De rails ligt er, de trein staat op de rails, hij hoeft nu alleen maar te blijven rijden. Tijd dus om het stokje door te geven. Ik kreeg zelfs (maar ik had mijn beslissing toen al genomen) een aantal weken geleden een mailtje van een ex-lid dat naar Kristiansand verhuisd is en daar een soortgelijke Nederlandse Vereniging wil oprichten, en tijdens de Kroningsborrel stuurden ze ons vanuit Kristiansand een felicitatie via Facebook. Ons succes is blijkbaar besmettelijk, en we hebben er nu dus zelfs een "zustervereniging" bij. Mocht een van jullie geïnteresseerd zijn om het stokje van mij over te nemen, laat het dan even weten. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je in een super gemotiveerd en gezellig team terecht komt en dat het weinig maar bijzonder bevredigend werk is.

Maar goed, het belangrijkste nieuws van deze Nieuwsbrief is natuurlijk dat we een nieuwe Koning hebben. Lang Leve de Koning!

Martijn van der Meijs

Inhoud:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Pagina 1. | Van de Voorzitter |
| Pagina 2. | Aankomende activiteiten |
| Pagina 3. | Korte berichten |
| Pagina 4. | Column |
| Pagina 5 en 6. | Foto's Koningsborrel 30 april 2013 |

Aankomende activiteiten

Mei 2013

Nummer 12

Aankomende activiteiten:

Mei 2013

20 mei – Pinkster picknick bij Spidermarka aan het Store Stokkavatn

26 mei – Motortocht (graag aanmelden via esther.postuma@gmail.com)

Augustus

31 augustus – Kanotocht voor jongeren in het Store Stokkavatn

September

17 september – Viering 35-jarig bestaan NVS
29 september – Herfstwandeling

Oktober

Boekenruildag in Madla Bydelshus

November

10 november – St. Maarten lampionnentocht
24 november – Sinterklaas

December

14 december – Kerstborrel

Meer informatie over activiteiten vind je op www.nvstavanger.com en onze [Facebook-groep](#).

Van de Penningmeester

Sommige activiteiten kosten de vereniging niets, terwijl andere, zoals de Koninginnedagborrel en het Sinterklaasfeest, wel geld kosten. Om dit soort activiteiten te kunnen organiseren is budget nodig.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag aan de activiteiten deelnemen? Of ben je al lid, maar heb je nog geen contributie voor 2013 betaald? Maak dan zo snel mogelijk contributie (400 NOK per familie of 200 NOK per individu) over naar rekeningnummer 3201 59 57785 (Nederlandse Vereniging Svg) t.n.v. José Vellinga.

José Vellinga



ZOMERSE PICKNICK

Kom je ook op 2e Pinksterdag?
Maandag 20 mei 2013
Van 14.00 - 17.00 uur
Bij Spidermarka (Stokkavatne)
- BBQ Hut -

Als je je eigen vlees en drinken mee neemt zorgen wij voor de rest.

www.nvstavanger.com Facebook LinkedIn
Aanmelden kan via e-mail Scretariaat@nvstavanger.com

Rosenkilden.com

Næringsforeningen i Stavanger-regionen

STAVANGER CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY



On Tuesday May 7, 2013 Rosenkilden organizes

Cultural Awareness

an interactive presentation on understanding Norway and your own transition-process

Our speaker this evening is Bethilde Keij, sociologist and teacher. She's mainly talking from her own experiences with four international moves under her belt. This is also a great opportunity to meet other newcomers! [Read more](#)

This event is free of charge. Your name and email address is the only thing needed to register. Press any letter/ number in the PO/ref.no field to complete the registration. All attendees will receive a separate confirmation email with all the practical details ahead of the day.

The event starts at 19:00 at Rosenkildehuset.

For more information about this event please contact: mannsaaker@stavanger-chamber.no

See also www.rosenkilden.com



Nederlands onderwijs in het buitenland met de Wereldschool

Wereldschool adviseert hoe u het onderwijs voor uw kinderen in het buitenland het best kunt regelen. Wij bieden advies, talencursussen en Nederlands onderwijs op afstand. Ons doel is een probleemloze terugstroom in het Nederlandse onderwijs realiseren. Of bij langer verblijf een continuering van het Nederlands onderwijs te bieden zodat instroom bij eventuele vervolgopleidingen in Nederland makkelijker gaat. Uiteraard zijn onze pakketten ook uitermate geschikt om het Nederlands gewoon op niveau te houden zonder dat terugkeer in de planning staat.

Wereldschool biedt een combinatie van digitaal lesmateriaal en boeken. Leerlingen worden zo op zoveel mogelijk verschillende manieren gestimuleerd om te leren. Onze materialen worden ook op reguliere scholen gebruikt en zijn hierdoor herkenbaar en sluiten optimaal aan bij de kerndoelen en eindtermen van het Nederlandse onderwijs.

Leerlingen kunnen op hun eigen niveau en op hun eigen tempo het onderwijs volgen. Dit kan alleen Nederlands zijn, maar ook losse vakken of zelfs volledig onderwijs (vmbo-tl, havo, vwo). Dit maakt ons onderwijs flexibel en geschikt voor verschillende onderwijsoplossingen. Bijvoorbeeld het onderhouden van Nederlands, maar ook het in het buitenland afronden van een klas of school of het volgen van extra vakken.

Het huiswerk wordt gecorrigeerd door bevoegde docenten, veelal met leservaring in het buitenland. Zij corrigeren het huiswerk, bewaken de vorderingen en geven adviezen. Via het webbased leerlingvolgsysteem (LLVS) kan de ouder of de leerling met de docent communiceren en worden de resultaten vastgelegd. Ook skype is mogelijk.

De handleidingen zijn zó samengesteld dat ouders, zonder enige onderwijskundige opleiding, er moeiteloos mee kunnen werken. Bij het basisonderwijs is een ouder bij het vak Nederlands ongeveer 1 uur kwijt aan begeleiding. In het voortgezet onderwijs werken kinderen zelfstandig. De ouders hebben dan een coachende rol.

Met vriendelijke groet,

Wereldschool

Bij vragen kunt u mailen naar info@wereldschool.nl.

Zie ook: www.wereldschool.nl



NVS slab voor Mads Langeveld Sas

Sandra en René Langeveld Sas zijn trotse ouders geworden van hun 2e zoon Mads. Sandra en René hebben ook een dochter.

Mads is geboren op 15 april.

Namens de NVS: Van harte gefeliciteerd!

Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die iets bij willen dragen aan de Vereniging.

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, ben je een regelaar, een netwerker of een fondsenwerver? Stuur ons een e-mail, we kunnen je hulp goed gebruiken.

secretariaat@nvstavaner.com

Op deze locatie in de Nieuwsbrief tref je de ene maand een column van een van de leden aan en de andere maand een "Lid in het Voetlicht". Wil je een bijdrage aanleveren of heb je een interessant verhaal? Neem dan contact met ons op via secretariaat@nvstavanger.com

Lieve voorzitter,

"Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen, en daar is 't dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?"

Dit zijn de eerste regels van het in Nederland zo verguisde officiële Koningslied. Aan de hand van dit (naar mijn mening) prachtige lied zal ik proberen je een beeld te schetsen van deze historische, 30 april 2013, de dag dat we een nieuwe Koning en Koningin kregen en met pijn in ons hart afscheid van Beatrix nemen.

"Daar sta je dan. Ieder mens heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden. Daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette die leidde naar hier. En kijk om je heen. Wij lopen met je mee."

En hij staat er! Gisteravond zijn de officiële festiviteiten begonnen met een diner in het op fabelachtige wijze gerestaureerde Rijksmuseum. Prachtige beelden hebben we gezien van Beatrix onder het toezicht van de Nachtwacht nog één keer aan het hoofd van de tafel. Maar het moment van binnenkomst van Willem Alexander en Maxima was sprookjesachtig. En ja, hij stond er (zij trouwens ook hoor!). Je zag als je goed keek de jaloerse blikken van Prince Charles; "wanneer zal mijn dag dan eindelijk komen?" Natuurlijk kan het ook zo zijn dat ik vanaf mijn oranje wolk deze blikken verkeerd heb ingeschat en Charles gewoon een beetje naar onze Maxima liep te kwijlen natuurlijk. Ik kies er voor om nog even op mijn wolkje te blijven zweven en overal het positieve oranje-gevoel uit te halen.

"Een strijd, twee levens. We staan voor elkaar, niet te breken. Een vlag, twee leeuwen. Met elkaar in de zon en de regen. Zij aan zij, borst vooruit. Trots als een pauw, dit is ons geluid. En hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot. Gaan niet onderuit. Voor jou, mijn kind, voor m'n pa, voor m'n ma. Loop voor jou door de wind en regen. En zal achter je blijven staan. Ik draag een vaandel met jouw naam, geloof in jou zolang we bestaan. Ik bouw een dijk met m'n blote handen en houd het water bij jou vandaan."

"De W van Willem. Drie vingers in de lucht, kom op, kom op. De W van Willem is de W van wij. Heel Oranje staat zij aan zij. De W van water waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De W van welkom in ons midden, tot welke God je ook moge bidden. De W van Willem. De W van wakker, stampot eten, miljoenen coaches die beter weten. De W van altijd willen winnen. Wat het ook is waar wij aan beginnen. De W van wij zijn een met elkaar. Met de schouders naast elkaar, en dus roepen we vandaag van..."

Terwijl ik bovenstaande regels vanuit het Koningslied overneem tekent Beatrix de abdicatie, het is mooi... Het volk juicht, de vorstin schiet vol en wordt emotioneel gesteund door, ook voor haar, de nieuwe Koning. Er is de laatste weken zoveel geklaagd over de tekst van het Koningslied, zeker met betrekking tot voorgaande "rap"-regels, maar (taalfouten voorbehouden natuurlijk) als we deze regels lezen moeten we toch toegeven dat wanneer we deze op Koning Willem Alexander, zijn vrouw, zijn moeder en onze samenleving projecteren er toch wel een heel goed, reëel beeld geschetst wordt van ons vorstenhuis. Alleen het nogal "voetbalfeestjes-achtige", ge-"Bea bedankt" kan ik maar niet aan wennen. Het hele volk valt over een liedjesschrijver (met 25 nr. 1 hits in zijn repertoire) en zijn tekst om vervolgens zelf het "Bea bedankt" massaal aan te heffen. Ik wil je dan ook vragen wanneer er een Noor vraagt aan jullie wat het volk aan het zingen is om dit niet te vertalen. Het komt toch niet echt vorstelijk over natuurlijk.

"Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan, ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt, ik behoed je voor de storm. Hou je veilig zo lang als ik leef. Laat me weten wat je droomt, waar je hart zo naar verlangt. Ik zal niet rusten tot het waar geworden is. En als je ooit je weg verliest Ben ik je baken in de nacht, wijs je de haven in de duisternis. Ik zal strijden als een leeuw, tot het jou aan niets ontbreekt. Hou je veilig zo lang als ik leef."

Liever voorzitter.... Het is goed zo, we hebben hier een feeëriek oranjedag. Een dag waarop het hele volk één lijkt te zijn. En terwijl ik dit schrijf zie ik de balkonscène met de prinsesjes en schiet ik vol. Ik hoop voor Amalia dat het over ca. 30 jaar net zo mooi zal zijn!

Je trouwe volger!

Foto's Koningsgborrel 30 april 2013



Foto's Koningsborrel 30 april 2013

Mei 2013

Nummer 12



Foto's met dank aan Paul de Beukelaar, Martijn van der Meijs en Esther Postuma.

Nederlandse Vereniging Stavanger

www.nvstavanger.com

Volg de NV Stavanger op:

LinkedIn

facebook