



Van de Penningmeester

Sommige activiteiten kosten de vereniging niets (zoals de DerDe DonDerDag), terwijl andere, zoals de Koninginnedagborrel, de Zomer-picknick en het Sinterklaasfeest, wel geld kosten. Om dit soort activiteiten te kunnen organiseren is budget nodig...

Op dit moment staat de teller voor het aantal betalende families en leden in 2012 op: **40**. Help ons en elkaar om die teller omhoog te brengen, zodat wij nog betere activiteiten voor jullie kunnen organiseren!

Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag aan de activiteiten deelnemen? Of ben je al lid, maar heb je nog geen contributie voor 2012 betaald? Maak dan zo snel mogelijk contributie (400 NOK per familie of 200 NOK per individu) over naar rekeningnummer 3260.25.47816 (Sandnes Sparebank) t.n.v. *Nederlandske Forening i Stavanger* v/Emiel Janssen.

Zwanieke Visser

Van de Voorzitter

De tweede Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Stavanger ligt alweer voor je, en we hebben veel positieve reacties mogen ontvangen op de eerste. Ook is er in de maand april veel gebeurd. De Paashaas is bij ons langs geweest, de tweede DerDe DonDerDag heeft plaatsgevonden en gisteren hebben we op gepaste wijze Koninginnedag gevierd, waarover verderop meer. Al deze evenementen kenden een hele goede opkomst, en dat zegt mij twee dingen. Ten eerste bevestigt het dat er binnen de Nederlandse gemeenschap in Stavanger inderdaad behoefte is aan onderling contact en ten tweede betekent het dat de communicatie werkt. Dat geeft me een goed gevoel. Een goed gevoel, omdat ik aan jullie reacties merk dat we als bestuur op de goede weg zijn en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de saamhorigheid en het faciliteren van een onderling netwerk. We hebben ook een aantal nieuwe betalende leden mogen verwelkomen waardoor ons ledenbestand gegroeid is en we ook wat meer middelen hebben om voor jullie dingen te kunnen organiseren. We gaan dus verder op de ingeslagen weg, en ik hoop velen van jullie binnenkort weer op een van onze activiteiten te mogen zien.

Zoals ik vorige maand al aankondigde hebben we ondertussen de website van de NVS ook onder handen genomen en zodat we nu een nieuwe, moderne, aantrekkelijke en technisch verbeterde website hebben. Het adres is nog steeds hetzelfde, bekijk dus gelijk het resultaat op www.nvstavanger.com!

Martijn van der Meijs



De nieuwe website

Inhoud:

- Pagina 1. Van de Voorzitter
Van de Penningmeester
- Pagina 2. Aankomende activiteiten
- Pagina 3. Column
- Pagina 4. Verslag van Koninginnedag 2012
- Pagina 5. Verslag van Pasen 2012

Aankomende activiteiten

Mei 2012

Nummer 2

Aankomende activiteiten:

Mei

17 mei – DerDe DonDerDag

28 mei – Zomerpicknick bij Spidermarka (Stokkavatn)

Juni

21 juni – DerDe DonDerDag

September

2 september – KanoToerTocht voor jongeren van 10-18 jaar bij Madlaspeidre (Stokkavatn)

November

25 november – Sinterklaas

Meer informatie over activiteiten vind je op www.nvstavanger.com en onze [Facebook-groep](#).

Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die iets bij willen dragen aan de Vereniging. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, ben je een regelaar, een netwerker of een fondsenwerver? Stuur ons een e-mail, we kunnen je hulp goed gebruiken.

Ook zijn we altijd op zoek naar input voor de nieuwsbrief. Wil je een of meerdere artikelen schrijven over een activiteit of een ander onderwerp, neem dan zeker contact met ons op!

Sponsors

Voor onze activiteiten kunnen we altijd sponsors gebruiken. Ken je een Nederlands (of zelfs Noors) bedrijf in de omgeving Stavanger dat eventueel sponsor zou willen worden, laat het ons weten!

secretariaat@nvstavanger.com

Zomerpicknick

Op Tweede Pinksterdag, **maandag 28 mei**, organiseren we van 14.00 tot 17.00 een Zomerpicknick bij de grote barbecue bij Spidermarka aan het Store Stokkavatn.

Neem zelf vlees en drinken mee, wij regelen houtskool en verdere hapjes.

Locatie

Spidermarka aan het Store Stokkavatn.



Nederlandse vrijgezellen gezocht voor Nederlands TV-programma

IDTV, een Nederlands TV-productie bedrijf, is bezig met de research naar een nieuw televisieprogramma over expats. Zij zijn hiervoor op zoek naar drie ambitieuze expat-mannen uit Nederland die voor een jaar of meer in het buitenland wonen. Ze hebben praktisch alles wat ze willen hebben, behalve een leuke vriendin om dat leven mee te delen.

Voor dit programma gaat IDTV op zoek naar die ene speciale liefde. Deze liefde wordt gezocht waar de expats oorspronkelijk vandaan komen: Nederland.

Misschien herinner je je een soortgelijk programma, eerder dit jaar op TV2: "Sønner av Norge" over Noren in de VS. Geïnteresseerd? Stuur even een mailtje aan voorzitter@nvstavanger.com.

Op deze locatie in de Nieuwsbrief tref je de ene maand een column van een van de leden aan en de andere maand een "Lid in het Voetlicht". Wil je een bijdrage aanleveren of heb je een interessant verhaal? Neem dan even contact met ons op via secretariaat@nvstavanger.com

Lieve Voorzitter,

Je vroeg mij laatst om mijn ervaringen als Nederlander in Noorwegen met je te delen en de specifieke Noor(d)se begrippen, gewoonten, etc. aan je uit te leggen. Natuurlijk wil ik dit doen, maar misschien dat jij dan ook iets aan ons hier bovenin uit kan leggen.

Er zijn namelijk wat dingen die wij, wonende in een land wat momenteel gekenmerkt wordt door verbondenheid, niet helemaal begrijpen van het eens zo tollerante, maar zeker "verbonden" Nederland. Hoe moet ik hier aan de gemiddelde Noor uitleggen dat jullie politici zichzelf zeven weken afzonderen in een grote villa om samen tot een begroting te komen die ten koste van de eigen inwoners moet voldoen aan de eisen van Europa, zodat de Zuid Europese medeburger gemiddeld op z'n vijftigste met pensioen kan en er vervolgens een meneer met nogal vreemd, gebleekt haar, op het moment suprême nota bene, de stekker uit het overleg trekt, zodat de belangrijkste resultaten van dit zgn. Catshuis overleg de val van het kabinet zijn en natuurlijk, niet te vergeten, een hoofdrol voor jullie minister president in een bekend stripblad. Hoe verklaar ik hier aan de mensen dat de eens zo gerespecteerde Mark Rutte de hoofdrol speelt in de Donald Duck?

Nu hebben wij vorige week ook met z'n allen (en wel met iets meer dan 40.000, zoals bij jullie vermeld) een kinderliedje gezongen, maar dat was uit verbondenheid met elkaar. Als protest tegen de waanideeën van een idioot die zichzelf op een verschrikkelijke manier een rol heeft toebedeeld in de geschiedenis. Het was ontroerend om bij dit protestgezang aanwezig te mogen zijn en hieraan deel te nemen. Misschien is dat ook wel het grote verschil op dit moment tussen Norge en Nederland; hier doet men het samen.

Ik ben trouwens twee weken geleden naar het ijshockey geweest. Stavanger werd weer kampioen van Noorwegen, mooi feest zeg! Tevens weer een geheel andere Noorse ervaring die jij eigenlijk ook eens zou moeten beleven. Ik hoor je nu alweer denken: "ik weet het niet hoor, zo'n sportevenement, dronken supporters, overal politie, de ene na de andere belediging naar het hoofd van de tegenpartij. Nee, niks voor mij en mijn kinderen". Maar, lieve voorzitter, zo is het hier niet! Ik ben nu bij verschillende sportevenementen geweest hier en in tegenstelling tot mijn ervaringen vroeger in Nederland, toen ik nog een seizoenkaart had voor een wereldberoemde Amsterdamse voetbal club, ben ik hier nog nooit bang geweest dat er ook maar iets zou gebeuren. Geen alcohol, bijna geen politie, supporters bewegen zich door elkaar en het mooiste van alles: men zingt niet tegen de tegenstander, maar men zingt voor de eigen favoriet! Het lijkt een nuance verschil, maar de sfeer in een stadion knapt er aardig van op wanneer je niet om de vijf minuten de meest verschrikkelijke ziektes te horen krijgt, vaak ook nog massaal meegezongen door onschuldige kinderen die eigenlijk niet weten wat ze zingen, maar gewoon hun "stoere" papa nadoen.

Helaas moet ik nu weer afsluiten, ik had je graag nog wat meer verteld, maar ik moet echt even naar het postkantoor om een pakketje uit Nederland op te halen. Waarschijnlijk de Donald Duck en het Ajax Supporters magazine. Ach joh, je snapt het toch wel... ik ben en blijf natuurlijk een echte Nederlander, lekker commentaar geven op van alles en nog wat, maar ondertussen niet nadenken en gewoon meedoen!

Een warme groet, vanuit een eeuwig nat Stavanger,

Een trouwe volger,

Verlag van Koninginnedag 2012

Mei 2012

Nummer 2

Hare Majesteit zou waarschijnlijk tevreden zijn geweest met de wijze waarop haar verjaardag dit jaar in Stavanger is gevierd. Op 26 april was het NVS-bestuur al uitgenodigd bij een Koninginnedagreceptie die de Nederlandse Ambassade georganiseerd had bij Norske Shell vanwege het 100 jarig bestaan van Shell in Noorwegen. Hoewel die receptie vooral gericht was op de economische betrekkingen tussen Noorwegen en Nederland, met de Nederlandse Ambassadeur, Shell, olie-industrie en Noorse hoogwaardigheidsbekleders als belangrijkste aanwezigen, heeft de NVS ook hier acte de presence kunnen geven. De Koninginnedagborrel van de NVS op 30 april was voor ons echter een belangrijker evenement aangezien daar wel de gehele Nederlandse gemeenschap in Stavanger bij was uitgenodigd. En het was een groot succes! Ten eerste was de locatie op de 21^e verdieping van het Rica Forum Hotel al heel bijzonder, met een schitterend uitzicht. Ook wilden we van de gelegenheid gebruik maken om op een wat formelere manier de in februari afgetreden bestuursleden Herbert van Vliet, Wouter Rooijackers en Jeichien Stapel te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de NVS. Helaas kon alleen Wouter in persoon aanwezig zijn en zullen Herbert en Jeichien hun presentjes nog in persoon aangeboden krijgen. De opkomst was met 70-80 personen ronduit geweldig, en uit jullie reacties op te maken vonden jullie het ook een heel geslaagd feestje.



Verslag van Pasen 2012

Mei 2012

Nummer 2



Op maandag 9 april 2012, Tweede Paasdag, hebben we met een grote groep Nederlandse ouders en kinderen Pasen gevierd op Vaulen Badestrand. De ochtend begon met regen, maar toen de Paashaas arriveerde werd het gelukkig droog.

De Paashaas, die ieder jaar trouw naar Stavanger komt, was vergeten waar hij de paaseitjes had verstopt. Gelukkig waren er 42 kinderen die konden helpen met zoeken.

Na het zoeken was er gebak (met dank aan Betthilde, Esther en Francesca) en koffie en thee.

Ondanks de slechte weersverwachting, was het een erg geslaagd evenement met een mooie opkomst met bijna 100 mensen waarvan ruim 40 kinderen!



Nederlandse Vereniging Stavanger

www.nvstavanger.com

Volg de NV Stavanger op:

LinkedIn

facebook